



Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.176 Vrijdag 30 mei 2025

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088



Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden van ons pastoraal team, pastoor Ronald van Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u dan niet dit te doen. Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer **06-10490088** of via ons parochiesecretariaat: Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Iemand die stilletjes vasthoudend doet wat er gedaan moet worden, is ook een held. (Stephen Fry)



Eerste H. Communie 2025

Pastoor Ronald van Bronswijk

Voor het eerst dit jaar vond de voorbereiding op de Eerste H. Communie gezamenlijk plaats met de H. Catharinaparochie te Oosterhout. Het geheel viel onder het Familiepastoraat waarbij ook ouders, broertjes en zusjes aan de slag gingen om zich in hun geloof (verder) te verdiepen. Dit gebeurde elke 3^e zondag van de maand waarna aansluitend de H. Eucharistie werd gevierd in de basiliek van Oosterhout.

Er waren meerdere huiswerkopdrachten. Concreet is natuurlijk uiteindelijk die ene vraag van belang: Wat betekent het dat Jezus zichzelf geeft in de gedaanten van brood en wijn als wij zijn gedachtenis vieren en ter communie gaan?

Inhoudelijk was het een behoorlijk pittig programma. Maar onze communicanten van de Vijf Heiligen Parochie zijn er bijna klaar voor. Eerst nog wat taken afspreken met de ouders en natuurlijk oefenen in de kerk. Dan is het zover.

De dag van hun Eerste H. Communie is **op zondag 1 juni om 11.00 uur in de Gummaruskerk te Wagenberg.**

Wie zijn onze 8 communicanten?

Stan de Kroon, Jarno van der Vorst, Nova Jansens, Sophie Beelen, Xina de Laat, Siem Flipsen, Roman de Bruijn en Vera Romme.

Het parochiebestuur, het pastoresteam, ja, gewoon onze hele parochie, vinden het heel fijn dat jullie je aansluiten als leerling van Jezus en je verder verdiept hebben in het leven van Jezus die jullie steeds uitnodigt om te luisteren naar zijn verhaal, opdat jullie zo mogen blijven groeien in geloof, zodat er steeds meer liefde en vrede groeit onder de mensen en in de wereld. Voor jullie allemaal een mooie dag gewenst en proficiat met jullie Eerste H. Communie.



In memoriam

Op donderdag 22 mei 2025 namen we in de H. Gummaruskerk te Wagenberg afscheid van Julia van Oosterwijk-van Meel (85) weduwe van Wim van Oosterwijk. Ons medeleven met kinderen en kleinkinderen, sterkte gewenst met dit nog plotse verlies, moge Julia rusten in vrede.

Op 14 mei 2025 overleed Martien Broeken (84), echtgenoot van Willy Broeken- de Been. Martien was jarenlang een betrokken vrijwilliger die zijn grote vakbekwaamheid inzette voor het onderhoud van de kerk en de zorg voor het interieur, zo maakte hij ook de kruisjes die gebruikt worden bij een uitvaart. Vanaf deze plaats ons medeleven voor Willy, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Veel sterkte gewenst, dat Martien moge rusten in vrede.

Op donderdag 22 mei 2025 overleed te Raamsdonksveer Liza Gerritsen- Mureau (87) echtgenote van Herman Gerritsen. De uitvaartdienst voor haar vond plaats in de H. Antonius Abtkerk in haar geboorteplaats Terheijden op woensdag 28 mei waarna de crematie volgde in het crematorium Maaslanden te Nieuwkuijk. Ons medeleven met haar man Herman, kinderen en kleinkinderen. Moge Liza rusten in vrede.

Herinneren

*Ik herinner me jou in een schilderij
Of in een mooi stuk muziek
Herinneringen die maken me blij
En soms melancholiek
Ik herinner me jou in sombere dagen,
Maar ook in blijdschap en geluk
En terwijl de beelden vervagen
Gaan herinneringen niet meer stuk*

*Ik herinner me jouw bestaan
En de invloed op dat van mij
Ook al moest ik je laten gaan
De herinneringen staan mij vrij
Zo blijf je een deel van mijn leven
Voor nu en voor altijd
Dankbaar voor alle herinneringen mij gegeven
Zo raak ik je nooit meer kwijt*



Afscheid pater Piet Schellens scj

Zondag 15 juni 2025 zal pater Piet Schellens scj (94) voor de laatste keer voorgaan in onze Vijf Heiligen Parochie. De reden daarvoor is dat hij samen met zijn confraters gaat verhuizen vanuit Teteringen naar Nijmegen, waar ook nog een groep van zijn congregatie woont. Voor de vele jaren dat hij bij ons in twee periodes als assistent actief was, willen wij hem heel hartelijk danken.

Hem danken voor het brengen van de Blijde Boodschap op een eenvoudige, begrijpelijke manier, met talloze voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven waarbij de humor niet ontbreekt. Hij gaat erg graag voor en doet het uit volle overtuiging. Samen vieren met hem geeft ons een goed gevoel en bij het koffie drinken in de Wijngaerd na de viering daar is hij ook altijd gezellig van de partij.

Daarnaast zorgde hij geregeld voor een artikel in onze Nieuwsbrief en wat dat betreft; we hebben er nog een aantal liggen.

Wij nodigen iedereen uit om op zondag 15 juni a.s. aanwezig te zijn in de viering in Seniorenpartner 'de Wijngaerd' en pater Piet na afloop de hand te schudden. Mocht u om wat voor reden verhinderd zijn, dan kunt u ook een kaartje o.i.d. voor hem bezorgen op het parochiesecretariaat, Kerkstraat 6 Made, wij zorgen dan dat dit bij pater Piet komt. Naast onze grote dank wensen wij pater Piet een vlotte verhuizing en het allerbeste toe en we zeggen zeker: tot ziens!



Wie gelooft, wordt vaak uitgelachen, genegeerd of hoogstens gedoogd. Juist daarom is de zending dringend. Want waar het geloof ontbreekt, groeien zinloosheid, hardheid, onrecht, familiedrama's. Zelfs onder gelovigen gebeurt het dat Jezus herleid wordt tot een morele leider of inspirerend mens, en dat men in feite leeft alsof God niet bestaat. Maar dit is de wereld die ons toevertrouwd is. Zoals paus Franciscus ons vaak heeft herinnerd: wij zijn geroepen om vreugdevol getuigenis af te leggen van Jezus, de Redder. (Paus Leo XIV)



Diamanten priesterfeest

Na het vertrek van pastoor Jos Demmers uit onze parochie in 2015, kwam er geen vast aan de parochie verbonden pastoor, maar kreeg onze parochie een zogenaamde parochie-administrator.

Dat is een priester die op de allereerste plaats zorg heeft voor de administratieve zaken van het pastoraalwerk, daarnaast heeft deze waarnemende pastoor vaak nog taken elders, hij is niet volledig aan de parochie verbonden. In 2015 kwam Vincent Schoenmakers als parochie-administrator naar onze parochie, een zeer ervaren

bestuurder van het bisdom, die nog steeds in allerlei parochies als parochie-administrator fungeerde, hoewel de pensioengerechtigde leeftijd al lang bereikt was. Vincent was bij ons zeker niet alleen de administrator, hij deed bestuurlijk volop mee en kreeg dan ook te maken met de plaatsing van een wand in de Antonius Abtkerk, de interieurwijziging van de nu kleinere sacrale ruimte in dat kerkgebouw en de aanzet tot sluiting van de Bernarduskerk en de eerste stappen naar het weer gebruiken van de Maria Magdalenakapel. Vincent zou tot 2019 blijven en werd opgevolgd door Marc Lindeijer sj als pastoor. Op donderdag 12 juni is deze hardwerkende vroegere parochie-administrator 60 jaar priester, een jubileum waarmee we hem van harte feliciteren.

Mocht u zich willen aansluiten bij deze wens, dan kan dat via ons parochiesecretariaat, Kerkstraat 6 Made.



Caritascollecte : Week Nederlandse Missionaris

**Zondag 8 juni Made en Wagenberg
en zaterdag 14 juni Terheijden
Caritas Vijf Heiligen Parochie**

Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) hun Pinkstercampagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd.

Dit jaar is het motto: **Geloven in de ander. Ieder mens telt mee.**

Missionarissen en missionair werkers zetten zich, geïnspireerd door hun geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen en weten zo als geen ander wat er nodig is. Hoewel zij zichzelf vaak wegcijferen, hebben ze zelf ook een vorm van bestaanszekerheid nodig.

Met de opbrengst van de collecte van de WNM worden onder andere verzekeringen en AOW-premies betaald. Maar ook een bijdrage voor de reiskosten en een verlof in Nederland eens in de paar jaar. Dat geeft hen financieel en mentaal een welverdiend steuntje in de rug.

De WNM wil graag al diegenen steunen die dit nodig hebben en uitzendingen mogelijk maken.

Maar daarbij is de steun van donateurs, die het missionaire werk een warm hart toedragen, hard nodig. Met uw gift in de collecte of uw bijdrage op banknummer **NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris** zorgt u dat de WNM de missionarissen en missionair werkers kan blijven steunen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Er wordt vaak veel tijd verknoeid met het najagen van een windvlaag of het vangen van een schaduw. (Japan)



Jan Willemen

In Terheijden hangt in de sacristie een glasmozaïek van Maria van Altijdurende Bijstand van de hand van Jan Willemen (1921-1985). Het spreekwoord 'schoenmaker blijf bij je leest' was zeker voor deze schoenontwerper van een Dongense schoenfabriek niet van toepassing, zijn grote creativiteit zou hem naar andere wegen leiden.

Tussen de jaren 1942 – 1945 volgde hij teken- en schilderlessen in Tilburg en in de periode 1946-1949 studeerde hij aan het Koninklijk Nationaal Hoger Instituut van Schone Kunsten te Antwerpen. Daar kwam zijn bijzonder talent voor het vak van glazenier aan het licht en hij begon een eigen atelier in Dongen.

Zijn eerste kerkraam was het St. Josephkraam in de Dongense St. Jozefkerk, zijn parochiekerk, later zouden er nog meer ramen voor deze kerk volgen.¹ Ook maakte hij voor de St. Jozefkerk een glasmozaïek van Maria van Altijdurende Bijstand en een soortgelijk mozaïek maakte hij in 1959 voor de kerk van Terheijden. Dit mozaïek werd in de 'nieuwe' Mariakapel in de kerk geplaatst, nadat de kerk een grandioze interieurverandering had ondergaan.

¹ De Jozefkerk in Dongen werd in 2003 aan de eredienst onttrokken, er waren plannen om er een sociaal-cultureel centrum van te maken, maar uiteindelijk bezweek de kerk in 2009 onder de slopershamer.



Vanuit de zuiderzijbeuk zicht op de vernieuwde Mariakapel in de Antonius Abtkerk met het glasmozaïek van Jan Willemen in 1959.

In 1960 zou Jan Willemen de restauratie van de kruisweg van Joan Collette uit de Antonius Abtkerk op zich nemen.

Al eerder was Jan Willemen in onze regio actief geweest en wel met het maken van een muurschildering voor het Wit Gele Kruisgebouw in Made in 1953 en later in 1972 zou hij een opaline glaspaneel maken voor de familie Smits aldaar. Een hele grote klus wachtte hem in 1976, toen stierf zijn leraar glassierkunst professor Huet en Jan kreeg de opdracht diens werk aan de ramen van de Catharinakerk in Hoogstraten af te maken, een klus die 5 jaar zou duren.

Jan Willemen was een zeer gelovig man en hij was elke zondag in de kerk te vinden, links van het altaar op de een na voorste bank. Hij overleed plotseling op zondag 17 maart 1985 vlak voor het begin van de eucharistieviering in de St. Jozefkerk, de kerk waarvoor hij zoveel ramen had ontworpen.

Bronnen:

Stichting Sint Jozef blijft: Honderd en één, Dongens St. Josephkerk op de drempel van een nieuwe eeuw Dongen 2008.
Oeuvrelijst Jan Willemen



Icoon van Maria van Altijddurende Bijstand in de dagkapel te Terheijden

De afbeelding op het glasmozaïek stamt af van een eeuwenoude icoon die sinds de 15^e eeuw in Rome te vinden is in de kerk van de H. Alfonsus te Rome, de hoofdkerk van de paters Redemptoristen en zij hebben erg hun best gedaan om deze icoon onder de aandacht van de mensen te brengen met de bedoeling dat juist de devotie tot Maria als Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand sterk verspreid werd.

In de dagkapel van de Antonius Abtkerk en achterin de Gummaruskerk hangt ook een afbeelding van de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.



Icoon van Maria van Altijddurende Bijstand achter in de Gummaruskerk te Wagenberg

**De vraag of je ertoe doet,
doet er helemaal niet toe.
Je bent er.**

Triduüm Breda 7, 8, 9 juli 2025, Brengt mensen bij elkaar



Triduüm Breda brengt mensen samen die behoefte hebben aan contact en vindt plaats in de voormalige Sacramentskerk, Zandberglaan 58, in Breda. Het zijn 3 dagen gevuld met liturgie, bezinning en ontspanning, iedere dag met een verzorgde lunch, er is ook tijd voor een praatje en aandacht voor elkaar.

Deelname is gratis, op de derde dag is er een collecte voor uw vrije gave.

Het Triduüm helpt mantelzorgers verlichting te vinden in hun mooie maar soms zware taak.

Kent u anderen die ook enthousiast zijn? Als u samen wilt deelnemen, vermeldt dan de naam van de andere persoon bij uw aanmelding.

Aanmelden kan tot dinsdag 17 juni a.s. Stuur het aanmeldformulier naar triduumbreda@gmail.com of via de post naar Burgemeester Middelaerlaan 19, 4835 EK Breda

Voor nadere informatie: Mevrouw Ria Theuns. Tel.nr: **0162-683174** of **06-25534706**.

Zie ook: www.triduumbreda.nl

- Het Triduüm begint elke dag om 10.15 uur en eindigt om 15.00 uur.
- U zult uw eigen vervoer moeten regelen. Voor degenen die met de deeltaxi komen is het belangrijk het adres van de kerk te weten: **Zandberglaan 58, 4818 GL Breda**.
U kunt het beste de deeltaxi bestellen om 09.30 uur en om 15.00 uur.
- Rondom de Sacramentskerk kunt u alleen **betaald** parkeren. Op het kerkplein kunt u helaas niet parkeren.
- Na de viering wordt u een lunch aangeboden.
- Na de lunch is er tijd voor ontspanning. Aansluitend volgt de dagsluiting in de kerk.
- Als u iets wilt bijdragen in de kosten van het Triduüm, dan is dit mogelijk op de derde dag tijdens de collecte in de ochtendviering.
- Op uw deelnemerskaart, die persoonlijk is, staat een nummer; dit is het nummer van Uw plaats in de kerk. **Wilt u alstublieft op deze plaats gaan en blijven zitten en uw kaart duidelijk opspelden.** Dit is in uw en ons belang.
- De gasten dienen, indien nodig, zelf hun incontinentiemateriaal mee te nemen.
- Tijdens de dagen van het Triduüm zijn wij bereikbaar op telefoonnummer: 06-82042793 (vanaf 08.30 uur).
- Voor eventuele vragen vooraf aan het Triduüm kunt U bellen naar Marjolijn Goos: 06-82042793 (tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Indien u verhinderd bent tijdens het Triduüm, graag afmelden via bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Organisatie Triduüm Breda

Oh ja, in september doen wij weer mee met de Rabo-clubsupport. Bent u lid van de Rabobank, stem dan op ons.

Hoop is een lichtje in je hart, dat vandaag moed geeft en morgen kracht.



De jongen, de mol, de vos en het paard

De jongen, de mol, de vos en het paard (2022) is een prentenboek van de Britse illustrator en auteur Charlie Mackesy, vertaald in het Nederlands door Arthur Japin.

In het verhaal gaan een jongen en een mol samen op pad en ontmoeten onderweg een vos en een paard. Het verhaal omvat levenswijsheden over vriendschap, zelfzekerheid en kwetsbaarheid.

“Wat is jouw beste ontdekking? “, vroeg de mol.

“Dat wie ik ben genoeg is”, zei de jongen.

Mariaschool, Mariakaakje, Marialaan, Mariakerk, Mariahoeve, Mariakapel

Maria betekent veel voor veel mensen, haar naam komen we dan ook overal tegen, en ook bloemen spelen een bijzondere rol in de verering van Maria, door hun kleur, geur, vorm of geneeskracht hebben ze een betekenis, verbonden aan de verhalen en legenden over Maria.



De witte lelie is het symbool geworden van de onschuld en de wijsheid van Maria, bijna altijd heeft de engel die de geboorte van Jezus aankondigt een witte lelie in de hand. ***Het lelietje van dalen***, herinnert aan de onbevleete ontvangenis van Maria. ***Het madeliefje*** is opgekomen uit de tranen die Maria hield bij de vlucht naar Egypte.

Blauwe bloemen, zoals ***korenbloemen en vergeet-mij-nietjes*** hebben de kleur van de hemel en daarmee de kleur van Maria's mantel, ***de bladeren van de blauwe iris*** zijn zwaardvormig met scherpe randen en herinneren aan het zwaard van verdriet dat symbolisch het hart van Maria doorstak.

De bloemen van maagdenpalm hebben een hemelsblauwe kleur, net als de mantel van Maria. Ook groeit de plant heel laag bij de grond, wat de plant nederig maakt net als Maria. ***Lievevrouwebedstro***, zowel de naam als de witte kleur, maar ook de geur van deze plant verwijzen naar Maria. Daar zit het volgende verhaal achter: Maria zou de geur aan het kruid hebben geschonken uit dankbaarheid, omdat Jozef er voor haar een heerlijk bedje van had gemaakt. ***De roos*** is ook een Mariabloem. Maria wordt in gebeden en gezangen vaak 'roos zonder doornen' genoemd omdat ze zonder erfzonde is geboren en we kennen ook allemaal wel de rozenkrans.

Op schilderijen waarop Maria is afgebeeld zie je vaak ***de kamilleplant***. Waarschijnlijk is dat vanwege de geneeskrachtige werking van het kruid, vooral voor vrouwenkwalen.



De anjer herinnert aan het verdriet van Maria toen haar zoon stierf. De anjer lijkt namelijk op een spijker waarmee Jezus aan het kruis werd genageld. Rode anjers zijn een verwijzing naar liefde en trouw, tot aan de dood. Die eigenschappen horen ook bij Maria.



Op het blad van **de cycloam** zitten donkere vlekken en het midden deel van de witte bloem is rood. Daarom herinnert de plant aan het bloedende hart, het verdriet van Maria.

Het gevlekt longkruid heeft een wel heel bijzondere relatie met Maria. De witte vlekken op het blad zouden volgens de legende zijn ontstaan toen Maria druppels moedermelk morste bij het voeden van haar kindje Jezus.

De geuren van **de zeven balsemkruiden** (lavendel, marjolein, hysop, citroenmelisse, basilicum, rozemarijn en tijm) verwijzen ook naar Maria.

Bronnen: www.kro-ncrv.nl en informatie pastoor Ronald van Bronswijk

Pinksteren

*De wereld krijgt een andere kleur:
De kleur van zonlicht en van vuur,
God opent wijd de hemel deur
En laat Zijn duif los in dit uur.
De duif des Geestes vliegt omlaag,
de vrede is ons bereik:
God geeft antwoord op de vraag:
Heer, komt in deze tijd Uw rijk?
Uw vuur zet onze tong in vlam
En iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam
Is tot ons, mensen, ingegaan. (Nel Benschop)*



Pinksteren wordt gevierd op een zondag en maandag tussen 9 mei en 13 juni. Pinksteren is altijd vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart. Met Pinksteren wordt de paastijd afgesloten. Wat begon met de paasnacht, eindigt op pinksterdag. De paastijd, zogeheten omdat Pasen, Hemelvaart en Pinksteren één heilsgebeuren vormen, neemt hier een einde.

Op maandag na Pinksteren begint de zogenaamde groene tijd, dat wil zeggen de gewone zondagen door het jaar.

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. De avond voor zijn lijden en dood beloofde Jezus zijn apostelen dat Hij hen de Geest zou zenden. De Geest is God zelf die in gelovigen woont en werkt, en hen voor altijd met God verbindt. Dit goddelijke geschenk markeert de geboorte van de Kerk. De apostel Petrus treedt na de neerdaling van de Geest als eerste naar voren om zich te richten tot de joodse bewoners van Jeruzalem.

Zie verder: www.vier.nu

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?'

Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië - wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'



Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: 'U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: "Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.'

Zeven gaven van de heilige Geest willen we graag met je delen:

De Geest van God schenkt ons **wijsheid**, is willen weten wat diep leeft in de ander en jezelf.

De tweede gave is **verstand** om de samenhang van de dingen te zien.

De derde gave van de Geest is **raad**, dat we staan in de Bijbelse traditie van gerechtigheid en recht, genade en trouw. **Kracht** is de vierde gave van de Geest, om op te staan, zelfbewust, een kind van God en van de samenleving. De vijfde gave van de Geest is **kennis**, kennis van goed en kwaad, om trouw te zijn. **Godsvertrouwen** is de zesde gave van de Geest om ons te brengen bij de kern van ons bestaan, leven voor het aangezicht van God en in gemeenschap met elkaar. Zeven is een heilig getal en de zevende gave van de Geest is **liefde**, de liefde tot God en onze naaste.

Adem in mij, Geest van God

Adem in mij, Geest van God,
 Wek in mij goede gedachten.
 Zet me aan tot goede daden.
 Leer me houden van wat heilig is.
 Maak me sterk om zorg te dragen
 voor het heil van mensen.
 Laat uw inspiratie
 nooit aan mij voorbijgaan. Amen. (Kerkvader Augustinus)





Ons kloosterpad, wandelen en fietsen langs Brabantse kloosters

In 2021 kwam ons Kloosterpad tot stand, ruim 330 kilometer aan etappewandelingen en rondwandelingen langs tientallen kloosters en abdijen en dit kloosterpad werd 14 mei jl. uitgebreid met ruim 700 kilometer aan fietsroutes langs in totaal 50 kloosters en meer dan 500 kapellen. De etappes en fietsrondes lopen via het fietsknooppuntennetwerk van Brabant.

Alle routes zijn gebundeld in een boekje en online beschikbaar via www.visitbrabant.nl

Zie verder: www.bisdombreda.nl

Ik ben diep bedroefd door wat er in de Gazastrook gebeurt: moge er onmiddellijk een staakt-het-vuren komen! Laat humanitaire hulp worden geboden aan de getroffen burgerbevolking en laat alle gegijzelden worden bevrijd. (Paus Leo XIV in zijn eerste zondagsgebed op 11 mei 2025)

Gebed voor de nieuwe paus Leo XIV

God, Gij hebt in uw voorzienigheid uw Kerk willen bouwen op de heilige Petrus, de eerste onder uw apostelen. Zie genadig naar onze paus Leo XIV die Gij tot zijn opvolger hebt aangesteld: laat hem voor uw volk het zichtbaar beginsel en fundament zijn van de eenheid in geloof en van de gemeenschap van uw Kerk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen



Paus Leo XIV



Zomeropenstelling Antonius Abtkerk 2025

Vanaf 7 juni t/m 14 september 2025 is op de zaterdagmiddag de Antonius Abtkerk tussen 13.00 uur en 16.00 uur weer opengesteld voor publiek.

In het Pinksterweekend, 7-8-9 juni 2025, exposeren de cursisten van Atelier Maud Quadvlieg. Op zaterdag 7 juni is er mogelijkheid tot het beklimmen van de toren.

Op 9 juni is het tevens Open Kerkendag, dan is er in het kerkgedeelte ook het een en ander tentoongesteld uit het rijke verleden van Terheijdens oudste monument en zijn gebruikers.

Zaterdag 14 juni is er een expositie van de schilderijen van Rob Geerards.

Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie en daar buiten

Zaterdag 31 mei 2025 Zevende zondag van Pasen
Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche.
Zondag 1 juni 2025 Zevende zondag van Pasen
Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur. Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput , cantores van het Blasiuskoor , organist J. Horbach
Wagenberg H. Gummaruskerk Wagenberg 11.00 uur Eerste Communieviering R. v. Bronswijk en G. v. d. Korput
Zondag 8 juni 2025 Hoogfeest van Pinksteren Caritascollecte Week Nederlandse Missionaris
Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput GumarAnto en Herenkoor Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra , organist J. Horbach
Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen.
Maandag 9 juni 2025 Tweede Pinksterdag H. Maria, moeder van de kerk
Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk Cantor H. Vergouwen, orgel J. v. Opendorp.

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6
4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur ,

dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Op vrijdag 13 juni 2025 verschijnt Nieuwsbrief VHP 177

Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.

Deze dien je te sturen naar: info@naardekerk.nl en wel voor woensdag 11 juni 2025 .

Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl